

Dorpsplein Mierlo-Hout Vanzelfsprekende ontmoetingen

Het was mooi om te zien. Die interactie tussen jong, oud, raadsleden, wethouders en toevallige passanten. Op 23 maart jl. brachten het college van B&W en raadsleden een bezoek aan verschillende bijzondere plekken en initiatieven in Mierlo-Hout. Zo ook aan het Dorpsplein in wording. Om het bezoek te faciliteren hebben we wat laagdrempelige gezelligheid gebracht, een marktkraam opgezet, koffie, thee en ander gezond lekkers geserveerd. En wat gebeurt er? Mensen raken met elkaar in gesprek. Schoolkinderen, senioren en andere inwoners van Mierlo-Hout. Wat zou er gebeuren als we op het dorpsplein vaker spontane initiatieven vanuit het dorp de ruimte geven?

Afgelopen weken zagen we ook mooie voorbeelden van creativiteit en het faciliteren van ontmoetingen. Natuurlijk zijn we met z'n allen trots op Duncan Laurence en zijn winst tijdens het songfestival. Want, laten we eerlijk zijn, zijn optreden was toch echt de mooiste en meest oprechte van alle inzendingen. Om zo'n lied te kunnen schrijven is een creatieve geest een must, en de onbevangenheid om het net een beetje anders te doen dan alle anderen. Ook mooi is dat Dun-

can zelf vooral naar de muziek verwijst, de muziek als verbindende factor en muziek dat alles mogelijk maakt. Laten we dat meenemen in de ontwikkeling van het Dorpsplein Mierlo-Hout. Of, zoals een ander creatief brein schreef: Yes, we Duncan!

En er waren de verschillende Bevrijdingsfestivals en Koningsdag. Prachtige voorbeelden van hoe je mensen kunt binden door stil te staan bij gedeelde passies, overtuigingen en interesses. Samen plezier maken, samen genieten, samen trots zijn op wat we hebben en kunnen met elkaar.

Zelf mocht ik de recent enkele dagen doorbrengen in Kyoto zijn, in Japan. Een erg bijzonder bezoek. Er was zoveel moois te zien. Fantastische tuinen, prachtige openbare ruimten en kleurrijke gebouwen. Maar wat ik ook opvallend vond was dat er in die stad vele winkels waren waar je kimono's kon huren. Voor een paar euro huur je dan zo'n traditioneel kostuum, je kleedt je om en gaat vervolgens in je kimono in de stad op pad om die dingen te doen die je normaal gesproken in je normale kleding doet. Grappig is dan de trots die van je

afstraalt als je je kimono draagt, en de contacten die daardoor ontstaan.

Op het Dorpsplein Mierlo-Hout gaat het straks ook over vanzelfsprekende ontmoetingen. Heb jij zelf ontmoetingen meegemaakt die jij met ons zou willen delen? We horen er gaar over via de reactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmierlohout.nl uw reactie. Ook via onze website www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook zullen we u ook regelmatig bijpraten over de stand van zaken in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.

Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl



(Bron foto; Alex Sievers).

Voormalig wijkgebouw aan de Cederhoutstraat nu volledig beschikbaar voor Ki-Aikido

Met het gereedkomen van de woning aan de Mahoniehoutstraat, zijn de ruimtes van het voormalig wijkgebouw nu volledig beschikbaar voor Ki-Aikidoschool Torii.

Dit betekent extra kleedruimte een kantoor, keuken, opbergruimte en verblijfsruimte voor gasten. De dojo ziet er nu geweldig uit en biedt de mogelijkheid om

7 dagen per week aikido te beoefenen. De volwassenen hebben de mogelijkheid om vier avonden per week te trainen en de jeugd een avond. Op dit moment is het jongste lid 7 jaar oud en het oudste 84 jaar. Aikido training is voor iedereen de perfecte training van lichaam en geest, het verbetert de gezondheid en verhoogt het zelfvertrouwen.

In de maand april heeft iedereen de mogelijkheid om een week gratis met ons mee te doen. We heten je graag welkom in onze nieuwe accommodatie.



(Bron foto: Ki-Aikidoschool Torii).