

# Dorpsplein Mierlo-Hout: Voorjaar!



Voorjaarsconfetti, kopt de NRC in een artikel dat gaat over de aantrekkingskracht van bloemen in deze verwarrende tijd. Confetti verwijst daarbij naar al die prachtige, vaak doorschijnende bloesembladjes die vanuit de bomen naar beneden dwarrelen. Juist omdat onzekerheid de dag van vandaag markeert, zoeken we troost in de bloemenpracht van de lente, zo is uit het artikel op te maken.

In de steden is momenteel natuurlijk weinig vertier te vinden. Dat laat onverlet dat de schoonheid van de bloesems, van de bollen en ander ontlukend groen ons een heerlijk gevoel geeft.

Nog maar een jaar geleden mocht ik een weekje in Japan zijn. Een week wandelend onder de kersenbloesems. Wat een pracht! Hele straten en parken staan vol met de sakura, het Japanse woord voor kersenbloesem, die in april uitbundig bloeien in verschillende fragiele tinten wit en roze. In Japan is de sakura meer dan slechts een prachtig bloeiende boom. De sakura is zeer sterk verweven met de Japanse cultuur en komt al zeker duizend voor in allerlei historische verhalen. Je bent geen echte Japanner als je niet van kersenbloesems houdt! In het Ueno Park in Tokio ben ik één van de duizen-

den bezoekers. Vrijwel allen zitten op een blauwkleurig picknickzeiltje onder de kersenbloesems en vieren met familie en vrienden het feest van de sakura. Meer dan eens word ik uitgenodigd om op zo'n zeiltje plaats te nemen om Japanse snacks te komen eten en sake te drinken. Dit jaar zal dat anders zijn. Ook in Japan houden mensen afstand, maar dat weerhoudt mensen er niet van om in hun eentje onder de sakura te gaan zitten en ervan te genieten.

De betekenis van de sakura in de Japanse samenleving is die van een nieuw begin. De lente! Als symbool voor alles wat nog gaat komen. Nieuwe plannen, nieuwe vrienden, nieuwe kansen. Met respect voor alles wat was en is. Een open houding naar de toekomst met ruimte voor nieuwe ideeën en om bestaande liefdes te bezegelen.

Dat is ook onze ambitie als we werken aan het nieuwe Dorpsplein Mierlo-Hout. Een nieuw dorpscentrum met waardering en aandacht voor bestaande waarden en de historische context. We onderscheiden daarbij twee, met elkaar verbonden gebieden: het feitelijke dorpsplein langs de Hoofdstraat en de Kloostertuin tussen de Hoofdstraat en de Kardinaal van Enckevoirtstraat. Voor beide gebieden geldt dat we laagdrempelige en vanzelfsprekende ontmoetingen willen aanmoedigen. Ideeën die deze wensen ondersteunen nemen we graag mee in de verdere ontwikkeling van de plannen.

Op welke vlakken zou jij nieuwe inzichten voor het Dorpsplein verwelkomen? Of heb je zelf al enkele ideeën om samen met ons het Dorpsplein verder te verfraaien? Zou je je zelf ergens voor willen inzetten? En hoe dan? Laat het ons weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout of via [alex@dorpspleinmierlohout.nl](mailto:alex@dorpspleinmierlohout.nl). Ook via onze website [www.dorpspleinmierlohout.nl](http://www.dorpspleinmierlohout.nl) en Facebook zullen we je regelmatig bijpraten over de stand van zaken in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.

**Alex Sievers**  
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout  
[www.dorpspleinmierlohout.nl](http://www.dorpspleinmierlohout.nl)