

Dorpsplein Mierlo-Hout: Reuring



(Bron foto; Alex Sievers).

Het centrum van Mierlo-Hout is nu al een best aardige plek om mensen te kunnen ontmoeten. Dat bleek afgelopen zaterdag 14 september toen we met een aantal marktkramen voor de deur van Savant Alphonsus stonden om passanten te vertellen over de ontwikkelingen zoals wij ze voor ogen hebben met het Dorpsplein Mierlo-Hout.

Behalve ons team, waarin onderwijs, zorg, wonen, ondernemen en de wijkraad zijn vertegenwoordigd, waren ook de stichting Herdenkingsmonument en de Jumbo aanwezig. De stichting met boeiende beelden en verhalen over de bevrijding van Mierlo-Hout, en de Jumbo met allerlei gezonde producten. Gezond leven en verhalen, dat past goed bij Dorpsplein Mierlo-Hout. Maar ook reuring. Nu al was er op deze zaterdag behoorlijk wat aanloop bij onze

kraam, en dat terwijl de ruimtelijke invulling van wat wij als Dorpsplein zien nog een wat lastige is. Zo ziet de mooie bomencirkel tegenover de St. Luciakerk er vanuit de lucht prachtig uit, maar wordt deze in de praktijk niet of nauwelijks benut. Slechts een enkeling wandelt er tussendoor op weg naar zijn auto die even verderop staat geparkeerd. Om levendigheid te realiseren en een aantrekkelijk verblijfsgebied is in onze optiek een andere invulling van de ruimten rondom de Hoofdstraat nodig. Een invulling die vooral ruimten verbindt.

Zo willen ook graag een verbinding leggen tussen de Hoofdstraat en de kapel die op het binnenterrein van Savant Alphonsus ligt. We zouden daarmee een mooie samenhang en variatie in ruimten en functies kunnen realiseren. Stel je je even voor, dat er op de plek waar nu nog

de bomencirkel is, een mooi paviljoen zou staan waar je lekker kunt eten en drinken of tussen de tomaten die daarin een kleine kas groeien met je laptop zou kunnen werken. En dat je dan weer naar buiten loopt in de richting van het spoor, je een mooi plein hebt met misschien we een fontein, en dat je dan rechts afslaat en je een doorkijkje hebt naar de kapel in een weelderige tuin. In die kapel komen verschillende functies samen. En de tuin is misschien wel een moderne versie van de kloostertuin van weleer.

Spreekt dit aan? Wat kan beter? Op de vogelvlucht tonen we een eerste conceptschets van onze ideeën. We gaan het vast niet zo uitvoeren als op deze schets aangegeven, maar het is voor ons een eerste vingeroefening. We horen dan ook graag je reactie op onze plannen en op de voorzieningen die in het Dorpsplein een plek zouden moeten krijgen.

Laat het ons weten via de enquête op www.dorpspleinmierlohout.nl/enquete, de redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. Ook via onze website www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook zullen we je regelmatig bijpraten over de stand van zaken in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.

Alex Sievers

Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl

De 8e Tweedehandsmarkt van Scouting Mierlo-Hout!

Scouting Mierlo-Hout bestaat uit 184 leden welke verdeeld zijn over diverse speltakken. Om de kinderen leuke activiteiten aan te bieden, is er veel geld nodig.

Denk hierbij aan activiteiten zoals kerst, carnaval, overvliegen en de diverse kampen. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, houden zij dit jaar op 29 september voor de 8e keer de Tweedehandsmarkt van 10:00 tot 14:30 uur op het parkeerterrein van het voormalige bedrijf Jumbo

opleggers, Mierloseweg 244. Tijdens dit weekend zijn ongeveer 60 vrijwilligers van de scouting bezig om alles in goede banen te leiden, kramen te bemannen en andere werkzaamheden te verrichten. Door deze markt te organiseren, hoeven de kinderen niet een paar keer per jaar bij iedereen aan

de deur om geld in te zamelen. Ook is er op de Markt een springkussen aanwezig en is er drinken en eten te verkrijgen. Wij hopen jullie allemaal te zien aankomende zondag 29 september!

